



Dit is jouw cadeau van mij
dat ik je graag wil geven
met een leuk gedicht erbij
althans dat is het streven

Het is een prachtig prentenboek
met heel erg mooie vissen
en als je goed kijkt in de hoek
dan kan je het niet missen

Dan zie je ook een schildpad staan
die neemt je mee op reis
en zal dan aan 't vertellen gaan
want hij is heel erg wijs



In deze zee vol vissenpracht
is elke vis bijzonder
elke vis heeft eigen kracht
en dat is een klein wonder

Dus pak maar uit en lees het maar
Je vindt het vast heel prachtig
en houdt jij de vissen uit elkaar?
dan zeg ik: "Allemachtig!"

Sinterklaas